

Trädgårdsvandring 2015

7 maj

Välkommen till Claudia och Hans Eriksson

Frestavägen 140, Sollentuna

När jag flyttade in 2001 fanns det ett stort bränt område och berget hade spruckit av värmen. Jag ville återställa mossan och lärde mig efter många försök att föröka olika sorters mossor på den brända ytan.

Tomten är skog jag vill inte ta bort mossor, blåbär, tallar, granar, naturstenar, mm så jag har behållit allt.

För att ha woodlandträdgård måste man hålla bort "gräs" som egentligen är ogräs. Trädgården är grön året runt och högsäsong för blommor är påvåren med 2000 tulpaner och påskliljor.

Tomten är ca 3000 m². Jag kan inte odla tomater eller sallader men har ett litet jordgubbsland, och har stenpartiväxter i lådor, konsthörna, en miniatyrträdgård och "wild flowers" hörna. Har också drivningshörna för blåsippor och Heucheras.

Det finns gott om parkering. Utanför mitt hus. Anmälan till: alu-eriksson@hotmail.com



28 maj

Välkommen till Rita Almgren

Victoriavägen 1 Edsviken

Välkommen till en 40-tals trädgård!

Min trädgård är lagom stor, ursprungligen från 40-talet med dåtidens ideal: fruktträd, bärbuskar, hallon, köksträdgård, rabatter med perenna växter och en redig lövkompost som ger perfekt ekologisk jordförbättring. Min ambition har varit att behålla trädgårdens prägel, nytta med nöje, lite vildvuxet och vårdat på samma gång. Som kuriosa kan nämnas att jag har lyckats flytta på ett par 40 åriga äppelträd! Har ett nytt projekt i snar framtid - anlägga ett japanskt trädgårdsrum med tusenåriga anor i modern tappning, sand, grus, mossor, välklippt....



Torsdag den 11 juni kl 19

Välkommen till Agneta Östlund och Ingemar Berndtsson

Borevägen 9 Edsviken

Välkommen till en vanlig villaträdgård från 1930-talet. Nåja, kanske inte helt vanlig, förresten. Trädgården är småvild med blommande växter lite överallt. Den har några halvt dolda hemliga rum i två av hörnen och det finns ett par slingrande gångar och en hemlig baktrappa. Men framför allt finns det fruktträd på tomten. Ett av Agnetas stora intressen är just fruktträd och att bevara gamla kultursorter. Därför hänger skyltar över allt i de åtta gamla äppelträden och i det gamla päronträdet, med sortnamn som man inte kan hitta i handeln, som till exempel Brita Horn, Svea, Greve Pers Bordsäpple, Klinckowström, Oliväpple och många andra. I kallbänkarna står nybyggda träd och växer till sig. Allt som allt finns det närmare femtio äppelsorter och ett tiotal päronsorter i trädgården.

Pionsådder är också en Agneta-hobby och i en kallbänk står det plantor av olika ålder och väntar på att så småningom få en permanent växtplats.

Ingemar är mer intresserad av trädgårdens ättheter, speciellt krusbären – och Rossvikäppet.

Dessutom sköter han om fiskdammen och engagerar sig med liv och lust i trädgårdens byggprojekt.

Får han chansen att anlägga en ruin från 1100-talet så tar han den.

Så varmt välkomna till oss Agneta och Ingemar



Onsdag 1 juli kl 19

Välkommen till Jenny Almqvist

Siktvägen 2, Järfälla

Varmt välkomma att hälsa på i vår trädgård. Stommen i trädgården är från när huset byggdes i början på 70-talet. Vi har jobbat med trädgården i ett par säsonger och anlägger nya rabatter i gräsmattan och flyttar runt på växter. Målet är att det ska bli en lättskött trädgård med massor av perenner. Lite ätbart vill vi också få plats med. På hösten är det vårlöksplantering som gäller. Kan man ha för många vårlökar? Senaste inspirationen kommer från japanska trädgårdar. Kanske har projektet med en japanskinspirerad skuggrabbatt startat vid besöket.



Onsdag den 15 juli kl 19

Välkomna till Elisabet och Sonny

Borevägen 10 i Edsviken den 15 juli

Vår trädgård började vi anlägga för ungefär 12 år sedan och har arbetat både utifrån inspiration, spontanitet men också en hel del planering.

För de som var hos oss för några år sedan kommer att se mer berg i dagen och mycket fler stenar. Dessutom har vi vårt senaste inslag som är helt japaninspirerat.

Vårt mål har varit och är att vi skall ha en trädgård som det är trevligt att titta på och inte minst vara i.

Välkomna

Elisabet och Sonny



Tisdag den 21 juli kl 19

Välkomna till Jenny Lind Månvägen 3, lilla Ursvik, Sundbyberg

En barnvänlig, rådjurstuktad trädgård med fokus på det ätbara. Jag har haft nöjet att planera, plantera, gräva, skörda och njuta av de här 780 kvm i 4 år. När vi flyttade in fanns en gigantisk kirsålrabbatt och flera perennrabatter var övervuxna med gräs, men här fanns också en hel del perenner, örter, äppelträd, och buskar. Allt var lite vildvuxet och vi har efterhand ansat, klippt, beskurit, sågat, grävt, byggt murar och planterat för att få det som vi vill ha det –men vi är långt ifrån klara (det blir man nog aldrig... J). Fokus är på det ätbara, här finns bland annat minst 13 olika sorters bärbuskar. Ett av projekten i år är (som vanligt) att anlägga en större köksträdgård, det känns som om jag gör det varje år. Dessutom drömmer vi om och planerar för ett växthus, större rabatter, fler trädgårdsgångar och fruktträd och mindre yta med gräsmatta. Kom gärna och kolla! Kanske kan ni få tips om växter som rådjuren ogillar-vi har ofta besök av rådjur och därför finns bara perenner och buskar som de ogillar.



Onsdag den 29 juli kl 19

Välkommen till Veronica & Stefan Axelsson

Sandavägen 20, Upplands Väsby

Om ni var här förra sommaren så kommer det finnas en del förändringar. Vi har delat av trädgården med ett vackert smidesstaket för att tydligare markera köksträdgården och skapat en bra rabatt för tomater samt ytterligare en perennrabatt. Sommarens stora projekt är att skapa en Piazza på garageinfarten. Det låter inte riktigt klokt men förhoppningsvis får vi möjlighet att servera fiket på den nya piazzan med rutiga dukar och vattenporl från en fontän. Och sedan har vi gjort en hönsgård.



Det var en traditionell villaträdgård från 50-talet när vi flyttade hit för 8 år sedan med lite bärbuskar och äppelträd. Nu kan man verkligen inte kalla den traditionell längre, mer lekfull och "mycket". Både när det gäller växtval och trädgårdspynt.

Trädgården är drygt 1000 m². Den är lite sluttande och den största delen av trädgården är en typ Cottage Garden med mängder av blommor och rabatter mellan gräsgångar. Vi har skapat en hel del rum i olika delar av trädgården, med olika teman. Vi har ett woodland, en damm med fiskar, en vit trädgård och en italiensk hörna med medelhavsväxter och vinrankor. Det finns japansk-inspirerad del och en vinterträdgård med mängder av pelargoner. Givetvis finns en köksträdgård och en rosengång med över 20 olika sorters Austin-rosor. Alla perennrabatter har ett eget tema/känsla, t.ex.

Eldrabatten där syftet är att den ska "glöda" i rosa, rött och orange från tidig vår till sen höst.

Vägbeskrivning: Adressen är Sandavägen 20, men där går det inte att parkera, så om ni kommer från E4'an, avfart Upplands Väsby/Glädjen. Håll höger, sen rakt fram. Första höger - Odenvägen. Tredje avfarten vänster - Rosendalsvägen. Parkera vid skolan. Gå tillbaka till Odenvägen, gå till vänster. Vid vändplan är trädgården till höger.

Kommunalt: Buss 533, Hållplats Sandavägen.

Tisdag den 11 augusti kl 19

Välkomna till Eva och Ulf Andersson

Amorinavägen 14C Sollentuna

Välkomna till min Asiatiska trädgård där jag hoppas ni ska få inspireras i hur man kan skapa sig en trädgård med olika rum, begränsad budget, lugn och harmoni samt med en grön tråd genom alltihop.



Det är två år sedan jag senast visade min trädgård för Sollentuna trädgårdsgille och det som har tillkommit sedan dess är ett färdigt Woodlands med bäckfåra, liten damm och några tillhörande rabatter med skuggväxter. Har också hunnit med att bygga ett utespa som ligger i en terrasserad miljö med rabatter i olika lådor som tillsammans med belysning och andra små detaljer skapar en känsla av att befinna sig i en grönskande del i Fjärran östern.

Är också medlem i den engelska stiftelsen Quiet Garden Society som arbetar och uppmuntrar att använda trädgården till vila, återhämtning och meditation.

Hjärtligt välkomna.

Ulf o eva

Tisdag den 18 augusti kl 19
Välkomna till Maria Gille
Poppelvägen 12 Helenelund

Välkomna till min lite stökiga trädgård i Helenelund, anlagd runt ett tegelhus från sent 60-tal. Den innehåller gamla äppelträd, bär- och prydnadsbuskar och många perennrabatter. Jag gillar både vanliga och ovanliga perenner och har samlat många genom åren. Men mest tycker jag nog om alla lundväxterna som växer under rönn och hassel. Där försöker jag efterlikna naturens skogsbryn fulla med sippor, ormbunkar, rams, liljor, vackra gräs och olika marktäckare. Problemområden finns det också och jag experimenterar gärna med olika lösningar, med mer eller mindre lyckat resultat. Jag delar gärna med mig av växterna så tag med en plastpåse ifall ni skulle hitta något ni gillar.



Onsdag den 26 augusti kl 18 OBS tiden!
Välkomna till Shinobu och Jan Simon
Idrottsvägen 12 (Norrviken) Sollentuna

Vi flyttade hit för 21 år sedan. Tomten är på ca. 1250 m2 och med 4 äppelträd, liten köksträdgård och mycket en välskött gräsmatta.

Under åren har vi skapat mångfald i trädgården med flera fruktträd, buskar och vinrankor.

Vi odlar mycket för munnen och inte så mycket för ögonen.

Vi började plantera potatis på soligaste delen av tomten, som blev den andra grönsaks landet med ett litet växthus med tomater och japanska gurkor. Tomatsorterna har ökat i år till ca. 50 sorter.

Vi odlar särskilt japanska grönsaker. Olika pumpor från Hokkaido (Shinobu kommer från Hokkaido), taggiga gurkor, vår -och höst Daikon (jätterättika), majrova, flera olika Asiatiska kål mm.

Vi har 3 st. vinrankor: 1. En 20 år gammal Växthusdruva med söta gröna druvor, 2 Japanska frilandsdruva från Sapporo med aromatisk goda små lila-bruna druvor ca. 18 år, 3. Staketdruva från öst.

Vi kan dela med oss av våra vinrankor som sticklingar.

Varmt välkomna!

Shinobu och Jan

