

2005

## 051215 Härlig pysselkväll



I snöiga vinterkvällen samlades ett 20-tal av Gillets medlemmar i de julfestliga växthusen hos Brunnsvikens Trädgård. Johan och Lena tog emot med stora famnen - och med glögg och egenhändigt bredda skinksmörgåsar. Efter en kort introduktion började det svåra, att välja växter och prydnader till de personliga julgrupperna. Det fanns mycket att välja på! Deltagarna vred och vände på växter, kombinerade bladformer, provade tomtar, jämförde färger, strödde lite blänk i mossa och hade härligt roligt. Det var en trivsam inledning på julen.

## 051115 Tre underbara trädgårdar



Christina Högardh-Ihr berättade för en intresserad skara om tre underbara men inbördes mycket olika trädgårdar i Dalarna: Lilla Hyttlös där Carl och Karin Larsson bodde, Hildasholm med Axel och (framförallt) Hilda Munthe samt Sångs där Erik Axel Karlfeldt och hans Gerda bodde. Trädgårdarna anlades av tre kvinnor. Karin Larsson skapade själv sin trädgård, mycket inspirerad av Arts & Crafts-rörelsen, och fyllde den med både blommor och nyttigheter. Hilda Munthe formade sin trädgård av många smårum där besökaren inte får överblick

utan i stället ständiga överraskningar. Ester Claesson, professionell trädgårdsanläggare, anlade på Karlfeldts uppdrag trädgården på Sångs med struktur och planering och ett överdåd av till exempel blåklockor.

Christina introducerade oss i dessa trädgårdars charm, likheter och olikheter och nog fick alla deltagare stor lust att åka på besök!

## 051108 Fröer i långa banor



Årets frömöte ägde rum 8:e november hemma hos Agneta, som vanligt. Närmare tjoget medlemmar kom för att dela med sig av sin fröskörd och få nya spännande frön med sig hem. Som vanligt var det stor spridning på fröna, från japanska grönsaker över sparris till doftande tobaksplantor och dadelpalmer. Vilken bredd! Sedan blev det förstås också en viss spridning av frön över bord och golv också, men dammsugaren är ju uppfunnen redan så det gjorde inte så mycket. Stämningen var som vanligt uppåt och ljudnivån som på en bättre rockkonsert. Var kommer alla trevliga människor ifrån? Och så kunniga alla är! I varje fall om man lägger ihop lite kunskap från den ena med lite kunskap från den andra.

## 051027 Omvä(r)vd av växter



Ulla Hasselmark visade sköna bilder och berättade för oss om hur man väver med växter. Vi såg ljuva växter i milda toner invävda i varandra och fräcka, uppstudsiga som åstadkom lite mer spänning i tillvaron. De vanliga, som krasse och ringblomma, fungerar lika bra som de mer exotiska.

Gräs av olika sorter kan bilda fontäner där rangliga blommor kan slingra sig in och hitta stöd i livet. Mer lågväxtra sorter kan bilda lurviga mattor som riktiga uppstickare som fackelliljor kan ha kringfötterna.

Det är lika viktigt att tänka på att kombinera former som att kombinera färger. Och vill man ha tulpaner som sticker upp ur en liten buske så måste man plantera dem längst inne vid buskens stam, inte i utkanten.

Som vanligt lyckades Ulla glädja publiken med nya idéer och locka fram tankar till vinterns trädgårdsplanering. Gillets medlemmar hade (som vanligt) en mycket trevlig kväll.

## 051002 Växtbyte och äpplen



Vi hade tur med vädret! I strålände höstsolsken bytte Gillets medlemmar växter på Hersby hembygdsgård.

Samtidigt pågick äppelutställning med 30 sorter, äppelbedömning och beskärningsråd-givning framför logen. Gullmar Henäng och Viveka Sproge slog sina kloka huvuden ihop om både vanliga och ovanliga

äppelsorter. Några riktigt kluriga fall kom in, men de flesta frågorna kunde besvaras.

Bredvid stod Bosse och Bosse (Carlsson och Asp) från Sveriges Pomologiska Sällskap och gav beskärningsråd till dem som ville ha sådana.

En jämn ström av besökare droppade in, både Gillets medlemmar och andra.

Det var en lyckad dag!



## 051001 Trädgårdsanläggning från grunden



Lördag 1 oktober gjorde Gillet säsongens sista trädgårdsbesök, eller kanske snarare tomtbesök, hemma hos Ingrid Anros.

Som framgår av bilden har större delen av tomten jämnats med marken och kommer förhoppningsvis inom något år med Ingrids entusiasm att förvandlas till en prunkande trädgård.

Ingrid har låtit ett par landskapsarkitektstudenter

skissa på

ett planeringsförslag som vi fick ta del av. Livliga diskussioner följde och många tips och påpekanden framfördes såväl ute på tomten som vid kaffebordet där det serverades en mycket delikat äpplekaka.

Vi önskar Ingrid lycka till med sitt stora projekt och hoppas få återkomma när hon är beredd att visa upp sin nyanlagda trädgård.

## 050927 Upplysande och upplyftande kväll



Den 27 september bjöd belysningskonsulten [Eric Desmeules](#) många av Gillets medlemmar och en del gäster från andra föreningar på en intressant kväll som handlade om ljussättning av trädgård. Eric mellanlandade hos oss på väg mellan olika ljussättningsuppdrag runt världen och berättade med smittande entusiasm och fläkt om allt från elementär elsäkerhet till hur man väljer armaturer. Dessutom demonstrerade han på en insläpad bambuplanta hur man kan leka med ljus och åstadkomma olika effekter: Spöklik stämning, månljus, varmt ljus och kallt. Att döma av den stora publiken och det intensiva intresset ligger belysning av trädgårdar i tiden!

## 050823 Länsmansgården i Åkersberga



Den 23 augusti besökte trädgårdsvandrargruppen Länsmansgården vars trädgård på ca 9000 m<sup>2</sup> förvaltas av Åkersberga Trädgårdssällskap.

Vi blev guidade av Göran Eriksson som är ansvarig för visningsträdgården.

Sedan man startade 1999 har ett antal hängivna trädgårdsälskare förvandlat tomten till en imponerande anläggning med köksträdgård, kryddträdgård,

sommar- och perennrabatter, frukt- och bärträdgård, bigård samt ett stort växthus där man driver upp allt som man senare planterar ut.

Efter att ha avnjutit kaffe i det fina växthuset följde vi med Göran hem till deras kedjehusträdgård i Österskär och blev om möjligt ännu mer imponerade av det överdåd av växter och blommor som skapats på en 500 m<sup>2</sup> kedjehustomt.

## 050705 Herrgårdspark bakom krogen



Den 5 juli travade närmare ett 20-tal av Gillets medlemmar in bakom Edsbacka bistro och fann en underbar, välansad idyll hos Anita och Bengt Mickelsson. Välmående växter i vackra kompositioner presenterades av den ständigt grävande ägarinnan Anita. Dessutom hade ett antal deltagare turen att få med sig lite av "godiset" hem.

## 050630 Stenar och pasteller



Den 30 juni bjöd Ulrika och Per Rylander i Viby kl 18:00 in Gillets medlemmar till sin vackra trädgård. Den var uppbyggd med mycket sten som framhävde växter i milda pastellnyanser. Dessutom fanns det en del riktigt rara växter att beskåda.

## 050618 Orkidéutflykt



En grupp medlemmar från trädgårdssällskapen i Uppsala, Åkersberga och Sollentuna hade en underbar dag vid Häverö Prästäng och Bergby Naturreservat. Hundratals guckoskor, ja, totalt 13 olika orkidéarter, samt en mängd andra intressanta örter beskådades i solens sken under Olle Klaars förnäma guidning.

## 050613 Iris och kaprifol



Den 13 juni besökte 29 av Gillets medlemmar Maria Gille i Helenelund. Vi blev guidade runt av Maria på hennes vackra, kuperade tomt med bland annat ståtliga meterhöga irisar i olika blå nyanser och en praktfull kaprifol i full blom. Efteråt fick vi kaffe med dopp vid den inbjudande swimmingpoolen.

## 050612 Gillet på Ulriksdal



Efter ett stort förberedelsearbete som organiserades av Haidi och Ingvald genomförde Sollentuna Trädgårdsgille årets framträdande på Ulriksdal Flower Show. 23 medlemmar arbetade i skift i standet, vilket var välfyllt av flitiga medlemmars hemodlade växter. Där fanns både rariteter och helt vanliga trädgårdsväxter. Många besökare fick vi, och även en liten grupp nya medlemmar. Det såldes en hel del växter, också,

trots att vädergudarna inte alltid var på Gillets sida.  
Stort tack till alla som bidragit!

## 050607 Underbara planteringar



Tisdagen den 7 juni öppnade Christina och Bengt Lund på Edsviken 82 sin trädgård för Gillets medlemmar. Fulla av beundran vandrade besökarna runt i deras delvis nyanlagda trädgård. Ett antal upphöjda rabatter med en stor variation av buskar, träd och perenner i välkomponerade grupper vittnade om vilket kunnande och inte minst arbete som Christina och Bengt lagt ner

på sin fina trädgård.  
Efteråt njöt deltagarna av kaffe terassen i den sköna men något svala försommarkvällen.

## 050528 Resa till Uppsala



Uppsala bjöd på sin allra finaste försommarprakt när en busslast trädgårdsentusiaster från Åkersbergas Trädgårdsförening plus två personer från Sollentuna Trädgårdsgille åkte till Linnés Hammarby, Linnéträdgården, Botan och Kungsängen. En av resans höjdpunkter var den historiska guidningen i Linnés lund vid huset i Hammarby, där skogsbingeln, *Mercurialis perennis*,

blommade för fullt tillsammans med den spanska körveln. Det var lite sorgligt att få reda på att det i år inte finns pengar nog att plantera annualer i Linnéträdgården och Botan, trots att det är 350-års jubileum i år. Resan avslutades på Kungsängen där fritillarierna blommade för fullt.

## 050524 Uppgrävningskväll hos Ulla



Rekordmånga medlemmar, bortåt 30 stycken, tog chansen att besöka Ulla Hasselmark och få en guidad tur bland hennes spännande odlingar. Eftersom Ulla just håller på med omläggning av en del av trädgården hade hon utlovat fri uppgrävning av överblivna växter, så besökarna kom utrustade med backar, påsar, spadar och grepar och grep sig verket an med hjärtans lust. Det var en rolig kväll!.



## 050518 Full fart på växtbytet



Trots kylan kom ett 20-tal medlemmar med kassar och lådor fyllda av spännande växter till bytesträffen. För första gången ägde träffen rum mitt i veckan och i en privatträdgård, denna gång hos Ingvald och Anna-Lena Kullgren. Det var hög klass på växtmaterialet, många lite ovanligare sorter bytte ägare. Därtill serverades kaffe, kaka och/eller korv och så fick besökarna ströva runt i en alldeles

underbar trädgård.

## 050514 En riktig vårutflykt



Vädret kunde inte ha varit vackrare när en grupp från Gillet gjorde vårutflykt till Calmare hage, bakom Löwenströmska sjukhuset. Våren gjorde sitt allra bästa, vitsipporna bildade vita hav under de knotiga ekstammarna, koltrastarna drillade och backsipporna täckte som sig bör en hel backe. Lungörten visade upp sina blåroda blommor här och där, liljekonvaljebilden stod som strutar i

backarna och det stack upp rams lite varstans. Att sedan äta sin medhavda matsäck i en solig backe ovanför strandkanten gjorde njutningen fulländad för vandrarna.

## 050512 Svante bjöd på kunskap



Svante Höge delade på ett mycket sympatiskt sätt med sig av sin stora kunskap om rhododendron. Introduktionen med rhododendronbilder till Louis Armstrongs "What a wonderful world" angav tonen. Svante visade inspirerande bilder med frodiga rhododendron från bland annat Cornwall och berättade vilka sorter vi skulle kunna odla i Sollentuna för att få samma effekter. Vi fick tips om hur man bygger blötbäddar på billigast möjliga sätt och hur man åstadkommer en bra jord av det man har hemma. Dessutom delade Svante med sig av såråd så att åhörarna kände ett absolut behov av att gå hem och försöka själva. Sorgligt nog var åhörarskaran ganska liten denna underbara

majkväll - ni som inte var där har verkligen gått miste om något! Men Svante kommer gärna tillbaka till oss.

## 050406 Bildande kväll med Topsy



Topsy Bondeson berättade för oss om koloniträdgårdarnas historia och gav oss på köpet hela trädgårdskonstens historia. Mycket intressant! Visste du att koloniträdgårdarna är kopplade till industrialismens framväxt, som ett bidrag till folkhälsan och för att öka medellivslängden, som ett tag var nere på 35 år för män? Visste du att det idag finns 8 000 kolonister i Stockholm och 30 000 i hela Sverige? Visste du att Stadshagen varit fullt av kolonilotter? Vi fick se underbara bilder från koloniträdgårdar med och utan skjul och stugor av alla årgångar. Den som inte redan gjort det kan nu titta på två typiska kolonilotter med

stugor på Skansen.

## 050316 Lyckad loppis



Sollentuna Trädgårdsgilles allra första loppmarknad blev en succé. Mycket folk kom och säljarnas bord stod fyllda med de mest osannolika föremål, allt från humleholkar till konstiga krukor.

Ingvald arbetade hårt som korvgubbe och Linda sålde lotter.

Kommersen var mycket livlig i början och flera besökare sågs vackla iväg fullastade med fynd.

Måne detta var början till en tradition?

## 050216 Inspirerat med Bosse Rappne



Det blir nog färre som stoppar sina löv i svarta sopsäckar och kör iväg dem till tippen efter Bo Rappnes föredrag hos Gillet. Att det så småningom blir värdefull kompost och guld värt framgick tydligt. Han berättade också detaljerat om hur den första visningsträdgården på hans Slottsträdgården Ulriksdal kom till - under press av TV-inspelningar. Den mark, som nu grisarna förbereder, ska bli ett område för ytterligare trädgårdar.

Vi fick många bra tips och en hel del myter avlivades, bland annat den att man måste kalka varje eller varannat år. Inte alls, säger Bosse. Till slut utarmas alla de näringsämnena som löses av kalk och då står man där.

Att lägga kompostjord och gödsel på ytan i stället för att göra omfattande grävningsarbeten var nog så tilltalande. Så fungerar naturen och en sak är säker, naturen har inte fel!

Bosses beskrivning av sin pumpatunnel är oförglömlig. Om ljuset han sökte, om lyckan han kände - och hur hela härligheten välte när pumporna kom att väga 6 ton! Men med 3 traktorers hjälp och en hel del folk så ordnade det sig.

050126

## Superkväll med Hannu



Han har så mycket att säga, Hannu Sarenström, att orden forsar fram. Men det gör ingenting, alla uppfattar entusiasmen och kärleken till trädgården och växterna. Vi fick se en hel del från hans båda trädgårdar. Den första hannade han i mer eller mindre av en slump.

Där föddes intresset och platsen förvandlades med växter och massor av vad Hannu kallar skrot till en unik upplevelse. Från en gräsmattetomt till en trädgård med rabatträngsel. Nu har han flyttat nästgårds till en betydligt större yta där han gräver ner och gräver upp växter i en takt som tar andan ur en. Mycket spännande.

Cirka 170 personer kom och lyssnade. Vi i Sollentuna Trädgårdsgille tackar RST (Riksförbundet Svensk Trädgård) som stod för kostnader och som annonserade ut föredraget i lokalpressen. Därmed blev det rekordpublik. Redan en timme innan stod de ivrigaste vid dörren och sedan fyllde vi Amorinasalen till sista stolen - och lite till. Stämningen var mycket hög och vi i styrelsen hoppas att alla hade en trevlig kväll.