

061214

Julpyssel hos Brunnsvikens trädgård

Johan Orre och hans medhjälpare Anna välkomnade 25 medlemmar med varm glögg och pepparkakor. Därefter visade Johan några exempel på hur man kan plantera julgrupper; både traditionella och lite mer ovanliga och moderna. Alla lyssnade intresserat och därefter vad det dags att försöka välja bland allt det vackra: julstjärnor, amaryllis, tomtar, änglar, glitter och glaskross, julrosor, taklök och mycket, mycket mer. Inte lätt att bestämma sig! Medlemmarna pysslade, vred och vände på allt för att få ihop det precis som de ville ha sina julgrupper detta år.



Efter en paus med goda smörgåsar med den första julskinkan, saffransbröd och pepparkakor slutfördes pysslandet och julen kändes lite runt hörnet - trots vårvindarna utanför!



061114

Friskare trädgård

Trädgårdskonsulent Eva Wirén berättade och visade bilder för 40-talet uppmärksamma lyssnare om små kryp som äter och tär på våra växter. Vi fick lära oss hur olika skadedjur och deras larver ser ut och hur man kan se att en växt har ovälkomna gäster. Eva gav oss tips på åtgärder för att bli av med dessa. En del kryp hjälper oss genom att äta upp skadedjuren, t ex nyckelpigan. Efter pausen svarade Eva på många frågor och ivriga medlemmar antecknade flitigt.



061102

Fröer och frågor



Hur ser Gossen i det gröna ut? Vad är detta för vackra bönor? Hur hög blir Grön trollkarl?

Fröträffarna ger upphov till många frågor och livligt erfarenhetsutbyte. Denna gång var skaran ovanligt liten, bara en dryg handfull. Många anmälda hade insjuknat. I gengäld gavs det stora möjligheter för dem som kom att umgås och berätta en och annan historia, men mest om växter, förstås.

Att i godan ro bläddra bland fröpåsar, slå i böcker och byta erfarenheter, och dessutom äta

äppelkaka är inte så dumt!

Mat, trädgård och kakfest

Den 24 oktober var det fest i Gillet! Föreningens första äppelkakstävling gick av stapeln. Sju mycket smaskiga äppelkakor lämnades in till bedömning. Juryn, som bestod av Ulla Hasselmark och Agneta Östlund, fick ett svårt uppdrag. Alla kakor var ju mycket goda! Efter en svår beslutsprocess fälldes utslaget: Första pris till Lotta Erdelyi, andra pris till Anita Kullerstedt och tredje till Karolina Öberg. Vinnarkakan och vinnarna syns på bilderna nedan.

Men kvällen bjöd på fler godsaker: Ulla Hasselmark höll ett föredrag om Mat & Trädgård, lika inspirerande som vanligt! De 35 åhörarna fick tips om äppelkaka för glutenallergiker gjord med Corn Flakes i stället för mjöl. Dessutom gav Ulla tipset att använda lite apelsinjuice i stället för smör eller margarin vid tillagning av frukt och grönt. Och varför smälter vi inte rabarber längre när det är så gott?



Som vanligt åtföljdes föredraget av vackra, läckra bilder.

Dessutom fick åhörarna en tråkig påminnelse om den dåliga kvaliteten på den frukt och de grönsaker som säljs i butikerna. Odlas själv i stället!

Kvällen avslutades med en riktig kakfest då alla närvarande fick provsmaka alla de sju kakorna. Recepten kommer snart att läggas

upp på hemsidan.



Äpplen och plantor



Den 1:a oktober var det dags för den årliga höstträffen på Hersby. Eftersom regnet hängde i luften fick Gillet disponera ladan för både äppelbestämningen och växtbytet. Trots vädret, vilket faktiskt bara blev bättre och bättre, kom det närmare ett 30-tal besökare.

Viveka Sproge tog hand om ett tiotal äppelsorter för bedömning. Den vanligaste äppelsorten som var "okänd" visade sig vara Cox Pomona, men även Ribston, Signe Tillisch och Maglemer kom på bordet.

Runt växtbytarbordet var umgänget livligt som vanligt. Fyllda hinkar, backar och shoppingvagnar släpades in, bytte innehåll och släpades ut igen. En och annan besökare gick också in i storstugan för att prata vidare vid Hembygdsföreningens trevliga kaffebord.

Rakt möter runt



Trots valdebatt på TV kom mer än 30 medlemmar i Gillet för att lyssna till Kerstin Engstrand som berättade om trädgårdsdesign, form och färg. Presentationen började i Medicis Italien och böljade fram och tillbaka mellan Italien, Sverige och England. Jämfört med andra länder är vi svenskar en smula udda: Vi är de enda som **arbetar** i våra trädgårdar. Italienarna **njuter** i stället. Inte heller blandar vi så gärna gult och blått, trots att det är de svenska färgerna.

Kerstin visade inspirerande bilder och hjälpte oss se det som kittlar ögat och som skapar balans: Rakt möter

runt, strävt möter blankt, stort möter smått. Det gyllene snittet, 13:8, skapar balans och proportioner. Fräcka färgkombinationer fångar intresset. Visst går det att blanda brandgula kejsarkronor med röda tulpaner! Varför inte gräva ned uteplatsen en bit? Matcha björkstammarna med spirea? Åhörarna fick många idéer att ta med sig hem.

060906

Ljus i mörkret



Onsdag kväll den 6 september samlades ett trettiotal intresserade medlemmar i Anna-Lena och Ingvald Kullgrens trädgård på Nyckelvägen för att få se Eric Desmeules demonstrera olika varianter av belysning i våra trädgårdar.



Efter en genomgång av den nödvändiga utrustningen fick deltagarna se och själva prova på hur man med placering och riktning av olika lampor och strålkastare kunde få de mest fantastiska ljuseffekter att framträda på såväl träd och buskar som terrasser, plank och husfasader.

Föreställningen (det kändes som en sådan) blev mycket lyckad och många av deltagarna kommer säkerligen att lysa upp sin trädgård inför den mörka årstid som vi har framför oss.

060824

Besök i grönsakslandet



Torsdagen den 24 augusti gjorde vi säsongens sista trädgårdsbesök hos Gillets grönsaksspecialist Shinobu Simon. Det kom 14 besökare som imponerades av alla de mängder av grönsaker som fyllde nästan halva tomten, och dessutom två växthus.

Vad sägs om över 15 sorters tomater, 3 sorters vindruvor, majs, pumpor, squash, melon, stora underbara gurkor, bladgrönsaker och rotfrukter? Dessutom rymmer tomten både frukträd, magnolia och mycket annat.

Efteråt fick besökarna traditionsenligt kaffe, te och utsökta äppelkakor. Därtill bjöd Shinobu på en japansk specialitet, gurka med misopasta. Mycket gott!

060810

Palissad, pergola och plommonträd



Trots semestertider samlades inte mindre än 14 av Gillets medlemmar hos Inger och Pelle Hildingsson i Edsviken. Inger och Pelle har haft den stora lyckan att köpa ett hus med en stor, välanlagd och uppvuxen trädgård. Men eftersom de inte är så trädgårds-kunniga så ville de ha råd



och hjälp - och det är det ju inte svårt att få från medlemmarna i Gillet! Mot gatan vette en fin palissad av tätt satta tunna stammar som gjorde insyn omöjlig. Detta gjorde det extra spännande att få träda in i trädgården och se vad som gömde sig där bakom. Själva ingången var mycket vacker, en pergola täckt av vildvin och klematis och kantad av blekblommande ölandstok. I trädgården fanns minst fem gamla rikgivande plommonträd. Dessutom fanns en handfull välväxta gamla äppelträd - bara att fortsätta vårda med varsam hand. Paradisbuskar, magnolia, mer klematis och stora ros- och perennrabatter fanns också i väl placerade. Diskussionerna handlade mycket om hur man får fart på rododendron och idegran, hur man bäst tar fram de vackra stammarna på glanskörsbär och hur man beskär buskar och träd. De är mycket lyckligt lottade, Inger och Pelle.

060801

Nyanlagd tomt



Den 1 augusti besökte 5 st vetgiriga och nyfikna trädgårdsälskare Karin Johansson med familj i deras nybyggda hus på Befälsvägen 6 i Viby.

Besökarna fick se ett pampigt hus i modern design och en nyanlagd trädgård som innehöll rabatter, ett antal buskar, en stor ogräsfri (!) gräsmatta och en påkostad plattsatt infart. Detta imponerade på trädgårdsvandrarna!

Denna trädgård skiljde sig ganska mycket från andra trädgårdar som visats i sommar (vilka sinsemellan också varit mycket olika), vilket tydligt visar att trädgårdar kan ha helt olika karaktär.

Karin ville ha tips och ideer till ändringar och kompletteringar i trädgården av besökarna, så det fanns som vanligt mycket att diskutera.

060727

Trädgårdsomdanning på gång



var det markarbete på gång, en helt ny trädgård skulle skapas.

Nu fick besökarna se en vackert naturstensbelagd uteplats och kunde konstatera att en rabatt med rosor, buskar och perenner anlagts mot sydändan.

Växterna var både köpta och "fådda". Tyvärr har torkan drabbat även Ingrid's trädgård.

Torsdagen den 27 juli besökte ett femtontal trädgårdsentusiaster Ingrid Anros för att se vad som blivit av hennes för ett år sedan ganska öde tomtända mot söder. Vid förra besöket



Efter vandringen avnjöt besökarna kaffe, te och en underbar röda vinbärs-tårta som många begärde recept på. Receptet kommer via e-post!

Det ser ut som om trädgårdsvandringarna utöver växtbyten också leder till en stor mängd receptbyten. Kanske börjar det bli dags att sätta samman ett häfte med Gillets bästa recept?

060713

Vackra stenar och nya projekt



Trots att det var mitt i bästa semesterperioden så kom nästan ett tjog glada vandrare för att nyfiket bese Ulrika och Per Rylanders trädgård i Viby. Trädgården visade sig innehålla många vackra stensättningar, både gångar och rabatter. Trädgården är torr och gassig och växtvalet är anpassat för detta. Var än Per och Ulrika sätter spaden i jorden så kommer det upp sten. Dessa stenar ses som gåvor och utnyttjas för att försköna trädgården. Som syns på bilden har Ulrika smugit

in fetbladsväxter och andra torktåliga plantor mellan stenar - mycket vackert! På bästa plats framför huset låg en lavendelrabatt som blommade som blåast vid besöket. I närheten stod en enorm vit näva i blom. Silverbuske och ullvide var andra växter som charmade åskådarna. På baksidan av huset vaqr ett nytt anläggningsprojekt på gång. Det ska bli roligt att se hur det blir när det blir färdigt. Som vanligt avrundades besöket med kaffe, doppa och umgänge. Dessa kaffestunder i trivsamt sällskap är en behaglig avrundning på en dag.

060704

Trädgård med rymd och rum



Eva Holmgaard och Hans Magnusson bjöd in till trädgårdsvandring en ljuvligt varm sommarkväll och återigen var det ett 20-tal medlemmar som nyfiket kom på besök. Trädgården visade sig vara väldigt rymlig för sina 1200 kvm, luftig, välplanerad och samtidigt indelad i många innehållsrika rum. Det är nog många av besökarna som undrar hur detta egentligen gått att skapa - men det har det alldeles uppenbart gjort. Eva och Hans underhöll med skildringar av hur de påbörjat olika projekt, till exempel på-, om-, och tillbyggnad av huset - och slutat med något helt annat, till exempel en omstrukturering av någon del av

trädgården. Buskar, träd och rabatter verkar ha varit på konstant vandring i flera år och ändå såg allt frodigt och väl uppväxt ut. Där fanns många gammaldags växter och i stora partier; enorma irisbestånd, floxrader, tripp-trapp-trull-rabatt med bland annat såpnejlika och mycket annat. Besökarna fick också se vackra spaljéer och staket, ett fiffigt tomatväxthus och en linoljebehandlad äppelträdsstubbe som övergått till konstverk. Dessutom rymdes märkligt nog även en boulebana på tomten! Som vanligt serverades kaffe med läckert tilltugg. Mest spännande var en lingon-och-valnötskaka. (När man ser bilderna skulle man nästan kunna tro att det blev en herr- och en damvandring - men så var det inte.)

060627

Vackert och spännande i Duvbo



Duvbo är ett vackert gammalt villaområde som är kraftigt kuperat. Trädgårdarna blir därför ofta spännande. Lotta och Georg Erdelyi har tagit vara på alla möjligheter och skapat en trädgård med många rum av helt olika slag sammanbundna med slingrande vackra och omväxlande gångar och skilda åt av detaljrika hemsnickrade spaljéer, häckar och nivåskillnader. Där finns en stilren köksträdgård med upphöjda bäddar och symmetriskt placerade störrar för bönorna, ett mossparti med mjuka gröna kuddar, en damm med ett porlande vattenfall och paddyngel, fruktträd, ett torvparti med magnolia, växthus och mycket, mycket mer. Besökaren bjuds på många små rum som inte kan överblickas på en gång utan kommer som överraskningar då

man vandrar på trädgårdens gångar och stigar. Trots att besöket sammanföll med säsongspremiären av Allsång på Skansen så kom det en stor grupp besökare som strövade länge på upptäcktsfärd och sedan undfägnades med Georgs läckra bakverk.

060620

Under ekars djupa grönska



Gun Edevåg bjöd på ett besök under pampiga ekars kronor i Viby. På en stor tomt intill anrika gravfält ligger familjens 20-talshus, med liten stuga och gammal garagebyggnad därtill. Allt insmuget i naturen. Både groda och padda syntes till. En liten äng fanns mellan en ädelgran och vägen. Penningört fungerade som marktäckare i stället för gräs på den största öppna ytan. Vallmo och lupiner blommade. Små konstverk var insmugna här och där. Och över alltihopa bredde ekarna ut sig och skänkte frid åt dem som vandrade därunder.

060613

Besök i Anitas och Bengts park



Återigen fick ett 20-tal av Gillets medlemmar chansen att besöka Anita och Bengt Mickelssons ljuvliga trädgård, dold bakom Edsbacka Bistro. Trädgården liknar en park med sina välskötta gräsmattor, vårdade fruktträd och välkomponerade, välplacerade rabatter. Anita arbetar med "vanliga" växter som återkommer i stora mängder och på flera ställen då hon komponerar rabatterna.

Men växterna blir alldeles ovanligt välväxta och frodiga, så de ser faktiskt inte särskilt vanliga ut. Besökarna fick en trevlig och rolig presentation av trädgården av Anita, och Bengt bjöd på härliga förfriskningar i hettan.

060609

Runes buskpioner



Med kort varsel inviterades Gillets medlemmar att besöka Rune Bengtson och titta på alla buskpioner som stod i full blom. Buskarna är stora och välmående och blommor i olika nyanser mellan vitt och djupt rosa. Alla (och de är många) är Runes egna frösådder. Gröna fingrar är ett understatement!

Trädgården rymmer många andra läckerheter också, både sällsynta och lite mer vanliga. En jätterugge iris stod i blom i gult och röd-vitstrimmigt, clematis klängde och blommade lite varstans, Runes farföräldrars tulpaner stod i blom, mängder av fuchsior visade framfötterna. Dessutom lyste en blå bergsvallmo så blått som en blomma kan lysa. Tack för njutningen, Rune!

060608

Växtbyte och nybörjarträff



I år ägde vårens växtbytarträff rum i Södersättra hos Britt-Marie Lindkvist. Ett 30-tal medlemmar och några nyfikna potentiella medlemmar samlades i Britt-Maries idylliska trädgård med betande hästar i hagen bredvid. Många lådor och kassar med växter släpades in, precis som vanligt. Växtbyte är en flexibel historia, somliga skänker bort sina växter och vill inte ha något i utbyte (men går ändå hem med en kasse fylld med nya fynd), andra byter växt

mot växt och åter andra tar en symbolisk slant för sina växter. Under tiden som alla går igenom vad alla andra tagit med sig berättas det växthistorier och utbyts kunskap - och en del vilda gissningar, också.

Den här kvällen var skön, om man bortser från bombplansattackerna från Södersättras välväxta myggor. Dessutom serverades läckra pajer, till exempel med nyskördad rabarber, och vaniljsås. Förhoppningsvis leder denna träff till ytterligare några nya medlemmar i Gillet.

060521

Vårutflykt till Uppsala



På utflykten till Kungsängen i Uppsala söndagen den 21 maj deltog en skara på fem personer, som tyvärr fick se ett något decimerat antal liljor eftersom en arme av sorkar som trivts under snön och överlevt vintern hade ätit upp en stor del.

Besöket på botaniska trädgården kombinerades med kaffe och smörgås och före hemfärden avnjöts som vanligt en grekisk lunch på restaurant Afrodite vid Fyrisån.

060518
060523
060601

Skapande i betong



Rapport från första betonggjutningsgruppen:
"Vi hade en otroligt rolig kväll. Nio glada medlemmar från Gillet deltog i första omgången av vår betonggjutar-kurs. Entusiasmen var stor och kreativiteten likaså. Sanna hade bullat upp ordentligt. Tur med vädret hade vi också, regnet kom först vid 21-tiden när vi precis var färdigfikade. Och det smakade bra, för det är hårt arbeta att vara

betonggjutar
e."



Rapport från
"Vi att

andra betonggjutningsgruppen:
hade en härligt kladdig och geggig kväll, men det var så roligt vi knappast märkte att det regnade av och till hela kvällen. Sanna höll med massor av material och visade inspirerande arbetsprov. Hungriga blev vi av ansträngningarna och Haidi dukade upp ett härligt fikabord i garaget."



Den tredje betongkursens medlemmar hade lika roligt och var precis lika entusiastiska som de två tidigare. Dessutom fick de njuta av en solig kväll.

060518

Samling kring dammen



Trots den svala kvällen kom ett dussin medlemmar på besök till Ingemar Berndtsson och Agneta Östlund i Edsviken för att titta på den nyanlagda dammen (och höra den hungriga koikarpen Potemkin smacka när han kastar i sig maten). Knep och goda råd utbyttes, till exempel att det blir både snyggt och praktiskt att plantera dammväxterna i jordpåsar av gamla nylonstrumpor.

Även resten av trädgården fångade intresset. Många sorters primulor fanns, allt från vilda gullvivor till eleganta "Gold Laced", och pionerna stod i knopp. Busk pionerna var dock inburade eftersom traktens rådjur är alldeles extra glupska.

060517

Brunnsvikens Trädgård

Kyligt väder avskräckte inte Gillets medlemmar! Besöket på Brunnsvikens Trädgård drog många medlemmar, ett fyrtiotal. Johan Orre höll en mycket uppskattad presentation av några av sina favoritväxter som sällan ses i trädgårdar, t.ex. japanska lönnar.

Johan ställde också upp och svarade på många frågor om växtval, placering, odlingsbetingelser och märkliga dödsfall i trädgården.



På slutet blev det kö i kassan då alla inspirerade besökare tog chansen att handla till förmånligt pris. Inga sura miner i den kön, inte!



060513

Naturvandring i Calmare hage



En tapper skara på fem naturälskare från Gillet gav sig ut i den intensiva blåsten för att beskåda årets kull av backsippor och njuta av den underbara naturen. Många fler borde unna sig att överge trädgården några timmar och se hur fint naturen själv komponerat växter, träd stenar, vatten och blommor. I år var det lite "stökigt" på vissa ställen då man utför skogsvård i området, men nästa år kommer de stora ekarna att ha fått

mer utrymme och hela området kommer att vara luftigare.

Vandringen avslutades traditionellt med picknick nere vid sjön.

060503

Dynga med dragningskraft



Gåta: Hur många personer ryms det i en full gödselcontainer? Svar: Ingen lyckades räkna, men det var många och alla hade skitkul!

Sollentuna Ridklubbs gödselcontainer visade sig ha mycket stor dragningskraft på Gillets medlemmar. Flera olika sätt att få med sig det aromatiska guldet demonstrerades, till exempel fylla säckar eller hinkar, eller skyffla

direkt över kanten ned i släpkärra.



Grepar och spadar svingades så att det var ett rent under att ingen kom till skada, speciellt som trängseln stundom var svår. Å andra sidan var sämjan god.

Dyngan visade sig vara lätthanterlig, ströuppblandad och endast lätt fuktig, vilket gjorde den lättgrävd. En god gissning är att det här gör vi om!

060427

Loppis med god kvalitet



Ungefär ett dussin försäljare hade letat igenom sina trädgårdsskjul, delat sina perenner, gallrat sina bokhyllor och tagit med sig ympris. Allt var mycket välordnat, borden dignade och utbudet höll god kvalitet. Tyvärr kom det endast en liten skara köpare. Vad berodde detta på? Vi som annonserat så mycket. Nåväl, det såldes och diskuterades en hel del ändå och en och annan besökare gick hem med

mycket välfyllda kassar. Roligt var att lokal-tv kom och gjorde ett reportage! Det kommer att rulla som ett inslag i en "hänt i Sollentuna"-slinga tisdag 9 maj. Den som har kabel-tv får hålla ögonen öppna!

060316

Generösa råd och glada skratt



Ylva Landerholm delade generöst med sig av handfasta råd om hur man får en vackrare trädgård oavsett om ägaren har en stor eller liten budget för förbättringarna. Det är inte dumt att få se ett exempel på en total omvandling av en trädgård för det facila priset av 2000 kr per år i tre års tid. Med sin drastiska humor, sitt entusiastiskt övertygande sätt och vackra illustrerande foton lyckades hon överföra tydliga budskap och massor av tips. De 50 åhörarna skrev så att pennorna glödde. Något av det vi lärde oss: Inga rabatter i torkan mot husväggen! Lägga plattor där och flytta ut rabatten en bit. Bryt upp raka plank med ett antal nischer - då kan de som delar på planket utnyttja nischerna på sina respektive sidor till spännande planteringar eller kanske drivhus.

Pioner vill gärna ha mineraler från mulnad halm, så på med halm, bara! Utflyktstips fick vi också, ja, nästan en order att åka på besök till Billbäcks plantskola, och även Ljungs och Guldhedens. Att döma av fotona bör alla trädgårdsälskare absolut planera för en besöksrunda till sommaren. Som grädde på moset fick vi veta att Ylva mycket gärna hjälper oss med förslag till förbättringar i våra trädgårdar. Det var många som försåg sig med Ylvas visitkort.

060221

Vackra grönsaker på spännande sätt



Lena Israelsson höll ett inspirerande föredrag om "den dekorativa köksträdgården" omedelbart efter årsmötet. Varför ska köksträdgården vara något undangömt? Den kan ju vara så vacker!

Lena bjöd på många tips. Odlar i upphöjda bäddar med sarg. Sargen gör att du får ut en hel rad grönsaker till eftersom fukten stannar kvar ända ut till jordens kant. Tänk på former och färger när du planerar dina land, se dem som rabatter. Ha några lådor med påfyllnadsväxter i beredskap för att fylla luckorna när du skördat. Bygg även köksträdgården på höjden så blir den trivsammare. Åhörarna lyssnade girigt och antecknade flitigt, så vi kan säkert hoppas på trädgårdsvandringar i fantasifulla köksträdgårdar i sommar - eller kanske snarare i trädgårdar där köksträdgården och blomrabatterna smält samman till en enhet.

060221

Årsmötet

Gilletts årsmöte hölls i närvaro av närmare 40 medlemmar. Det var ett odramatiskt möte där alla styrelsemedlemmar vars mandattider gick ut omvaldes. Däremot fick Gillet två nya revisorer, Christina Lund och Birgitta Godse, då Uno Berglund och Birgitta Sandberg efter lång och trogen tjänst valde att avgå.

Några siffror ur verksamhetsberättelsen för 2005:

- 244 medlemmar + 35 familjemedlemmar
- 8 (roliga) styrelsemöten under året
- 3 programutskick
- 23 genomförda evenemang

Inte dåligt, eller hur?

060207

Lavagrus och kamelbuskar



Lars-Gunnar Jarl, medlem i Gillet, fängslade närmare 20 åhörare med en charmig och kunnig berättelse om Kanarieöarna illustrerad med mycket vackra foton. Här fanns mycket att hämta om många områden: Klimatzoner, stoft-dis, sandkvaliteter, vulkaners liv och död, lavatunnlar och torktåliga växter. Det blev en spännande

exposé över natur och flora på de största öarna, långt ifrån sola-på-stranden-semesteren. Det vore inte förvånande om en stor del av åhörarna ganska snart ger sig av till dessa spännande öar för egna upptäcktsfärder!

060124

Förökning och glada skratt



Pär Hauser, trädgårdsmästare, underhöll ett 60-tal av Gillets medlemmar med drastiskt formulerade kunskaper om hur man förökar växter genom frösådd och kloning. På köpet fick åhörarna en hel del inblickar i hur sjukdomar sprids bland växter. Likaså öppnade Pär publikens ögon för den mänskliga egenheten att korsa och selektera fram växter som aldrig skulle kunna klara sig i vilt tillstånd bara för att pryda trädgårdar, till exempel växter som i stor utsträckning saknar klorofyll i bladen och då blir eftertraktade (och svagväxande) vitbrokiga varianter. I förbifarten strödde Pär ut goda råd om hur man får sticklingar att rota sig och frön att gro, och det där med blommor och bin, eller B & B, och genetik

blev begripligt. En lyckad kväll!