



Idunvägen 4, Sollentuna

Inflyttning nov 2004

Tomt 1004 kvm

Byggår 1947

Träd och buskar

Träd och buskar har blivit något av en "signatur" i min trädgård. Jag har ca 90 buskar och träd i min trädgård – det mesta har jag själv planterat. Därtill kommer alla perenner och klätterväxter.

På kartan har jag markerat alla buskar och träd med ett nummer och namnet hittar ni i listan. Här har finns både svenska och latinska namn i de flesta fall. De ursprungliga buskarna markeras med en grön ring med gulmarkering runt siffran.

Däremot har jag sämre koll på exakta namnen på alla övriga växter.

Milstolpar i trädgårdsrenoveringen

Start 2005.

Terrasseringar 2005-08

Pool 2006-07

Bod 2007

Terrass 2008

Uterum 2009

Borttagning av granhäck 2011

Fällning av alm inkl ny entré 2012

Nya grindar 2013

Växthus 2014

Köksträdgård 2014-15

Spaljéer 2008-2013 och fortsatt

Liten uteplats vid hortensian 2015

Pergola 2017

"Rum" för röd soffa 2019

Trädäck vid daglilja 2021

Mitt drömhuis – och sedan min drömträdgård

2004 hittade jag mitt drömhuis i Edsviken med gångavstånd till jobbet i Kista. Jag började genast att renovera inomhus – för sådant är jag bra på.

Men snart insåg jag att det till huset en minst lika renoveringsmogen trädgård om 1004 kvm. Och där stod jag – 60 år gammal, utan bil, man eller trädgårdskunskaper.

Röjning

Så jag började röja bort sly, döda växter och en herrans massa ogräs så man kunde se ytan. Kvar blev det var knappast en trädgård – några buskar, lite perenner och ett underbart vårdträd – en gigantisk alm.

Bygga skelett & skapa struktur

Nästa steg var naturlig för mig som inomhusrenoverare utan särskilda trädgårdskunskaper – jag började bygga ”skelettet” i trädgården byggde murar och terrasser och försökte skapa rum i trädgården. Jag hittade en tråd som går igenom i trädgården: olika former av spaljéer som väggar och klätterstöd i rött som står fint mot grönskan.

Skapa tak

Jag hade ju bara ett enda träd i trädgården från början – men den magnifika almen drabbades av almsjukan. Och plötsligt blev det sååå tydligt att trädgården behövde tak – min tomt är ju extremt solig. Så då började jag satsa på träd som jag beställde i större storlek.

Skapa rum

Terrassen utanför uterummet kändes stor och lite ödslig och låg i sol större delen av dagen. Så där byggde jag en pergola med ett utdragbart markistak för en del och en klättrande staketdruva i den andra delen. Ett sätt att skapa rumslighet och få in skugga på en stor stenyta.

Fylla på växter

Snart var det dags att börja fylla på med växter. Jag förälskade mig i pioner och funkior, älskade solhattar och vackert blommande buskar. Redan tidigt ville jag ”måla” i min trädgård inte bara med blommande perenner utan också med vackra buskar med spännande bladformer, kontrasterande bladfärger och vackert grenverk. Och snart blev buskar och träd min ”signatur”.

Samlarmani

Jag började snart att söka efter lite ovanligare buskar – här fanns ju redan två rariteter: en stor Rosenhortensia (troligen) och en Vippspirea. Jag börjar också leta buskar lite på gränsen till härdighet. Jag har mycket sten genom murar och stenläggningar som kan skapa ett gynnsammare odlingsklimat lokalt.

Omflyttning

Eftersom mina trädgårdskunskaper var så begränsade i början så blev det ofta fel i planteringen. Växter för halvskugga hamnade i full sol, växter blev för stora eller ”fula” ihop. Jag har ägnat orimligt mycket tid att flytta växter. Men det var också kul och lärorikt.

Stöd & inspiration

Jag kan alldeles ärligt säga att den här trädgården inte hade funnits utan råd och dåd från kära trädgårdsvänner. Jag tog kontakt med gamla vänner som jag visste gillade trädgård för att lära mig mer. Och jag gick med i Sollentuna Trädgårdsgille och fick inte bara en mängd kunskap och inspiration utan också en massa nya trädgårdsvänner. I vår förening delar vi med oss av växter, kunnande och vänskap. Många växter i min trädgård kommer från andra medlemmars trädgård och nu skänker jag i min tur vidare till nya medlemmar.